

## Folkskolehusbyggets planering, genomförande och finansiering

1897 synes byamännen i Hjortnäs och Sunnanäng ha tillställt Leksands skolråd en skrivelse med begäran om att en folkskola snarast skulle inrättas i Hjortnäs där det då fanns sammanlagt 70 skolpliktiga barn. Den främsta motiveringen var att barnen borde få slippa den över halvmilen långa skolvägen (till Tällbergs skola) framförallt med hänsyn till att vägen under snörika vintermorgnar sällan hunnit plogas.

Kyrkostämman beslöt i oktober 1899 att /på i protokollet angivna villkor/ anslå 5.000 kronor jämte gamla småskolehuset till Hjortnäs och Sunnanängs byamän för uppförande av ett nytt skolhus inrymmande två lärosalar och "lagenliga bostadslägenheter" för lärarna. Av beloppet, som på grund av det rådande budgetläget endast kunde utbetalas i etapper, skulle "3.000 kronor (eventuellt) utbetalas 1902".

Byamännen var klara på att de nu kom att ikläda sig "en betydande utgift" men hoppades att "alla skulle göra sin plikt och biträda med dagsverken, kördagsverken och timmer. Om alla gjorde sitt bästa skulle det nog gå bra". För tomtmarken, som i december 1899 inköptes från Sunnanängs Anders Andersson m.fl., betalade man 300 kronor och vid den i oktober 1900 utlysta entreprenadauktionen antog byamännen byggmästare Per Lindkvists i Tällberg (lägsta) anbud på 7.140 kronor för uppförandet av skolhuset jämte tillhörande uthusbyggnad.

Hjortnäs skola stod färdig att "invigas" i september 1901. Den av Daniel Persson i Tällberg i mars 1902 avslutade revisionen av skolhusets räkenskaper visade att "utgifterna hade belöpt sig till 8.367 kronor och 5 öre och att en skuld på 1.007 kronor och 2 öre hade uppstått". En skuld som man trots ihärdiga ansträngningar inte skulle lyckas slutbetala förrän under 1910.

Hur skolhusbygget, i alla dess faser, genomfördes och finansierades framgår med all tydlighet av protokollsutdragen på efterföljande sidor. "Att allt arbete var solidt, omsorgsfullt och mycket väl utfördt och materielen af god beskaffenhet" intygar Daniel Persson i det "synebevis" som han och ytterligare fem omdömesgilla personer undertecknade den 21 september 1901 och som återges i original på sid 29-32.